

Kyrkogården – en plats för möten mellan människor.

Växjö 21 maj 2019



Vad som helst kan hända när som helst



Ett speciellt jobb som kräver respekt,
ni ska både sköta gravar och ytor, men
också hantera alla möten med
anhöriga och besökare



- Ni får prata med människor om det man annars inte pratar om så ofta, kan väcka många tankar om döden hos er själva.
- Ger en extra dimension och meningsfullhet att arbeta på en kyrkogård.



- Sorg är en frisk reaktion på förlust, vi sörjer det vi går miste om.
- Efter ett barn sörjer man den framtid man går miste om som man inte får tillsammans. När en gammal människa dör sörjer man det man haft tillsammans, kan bli fina minnen att gå vidare med.
- Sorg är separation – vem är jag när inte du finns längre. Man behöver hitta sig själv och hitta tillbaka till tilliten till livet
- Man kan inte mäta sorg, antingen har man sorg eller så har man det inte. En berättelse är kanske inte värre än någon annan, all sorg är inte bottenlös, men den är sorg



För människor som drabbas av sorg går livsmönstret sönder och dom vet inte hur de ska få ihop bitarna igen.

Man ska vara varsam med sina ord för det ligger stor kraft i dom





Det går inte att skydda
mot det onda, men det
går att ge skydd i det
onda

Från det vi föds tills vi dör är vi beroende av människor i vår omgivning, och under livet kommer vi att både ge och ta emot omsorg. Det tillhör de mänskliga livsvillkoren.

Så..... **Våga fråga!!**

Och låt kyrkogården få vara och bli en meningsfull mötesplats också för livet... allt gott i ert arbete