

# Gamla träd och trädruiner

Det råder brist på gamla träd i landskapet. I skog och odlingsmark har de försvunnit i stor utsträckning. Men på begravningsplatser är gamla träd ingen ovanlig syn.

**Gamla, grova och ihåliga träd** är hem för en lång rad arter. Många av dem är hotade eftersom det råder brist på gammelträd. Att vårda och ta hand om träden bidrar därför till att bevara biologisk mångfald.

**Ju äldre desto bättre** – den principen gäller när man talar om mångfalden hos gamla träd. För att de mest kräsna hyresgästerna ska checka in måste trädet uppnått en ansevärd ålder.

**Men när träden dött**, måste man inte ta bort dem då? Nej, men de kan behöva lite tillsyn. Till exempel kan man behöva beskära kronan på ett träd, så att det inte utgör någon fara för besökare.

**Kanske tycker du att trädskellet** misspyder begravningsplatsen? Då kan det vara bra att känna till att den döda veden är en förutsättning för liv; det lilla eller osynliga livet. En plats där svampar, mossor och lavar kan växa och där insekter kan äta sig mätta och bilda familj. I trädens håligheter kan fåglar häcka och fladdermöss vila på dagen.



Grov, skrovlig bark –  
växtplats för lavar  
och mossor



Håligheter –  
bostad åt insekter,  
fåglar och  
fladdermöss

Död ved –  
växtplats för  
svampar



”Jag behöver  
gamla askar”

Pälsticka *Inonotus hispidus* växer på bland annat gamla askar. Den går numera nästan bara att hitta på kyrkogårdar, i alléer och trädgårdar.

